



Protestantse Wijkgemeente
Oude Kerk Zoetermeer

Gelukkig wie vertrouwt

Afscheidsdienst
ter gelegenheid van het emeritaat
van ds. Kees Wesdorp

26 november 2023
15.00 uur
Oude Kerk | Zoetermeer

www.oudekerkgemeente.nl



1. Muziek

2. Welkom

3. Stil gebed

– Iedereen gaat staan –

4. Zingen: Psalm 84:1 en 2 *Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer*

1 Hoe lief - lijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt la - ten wo - nen bij de men - sen.
Hoe brand ik van ver - lan - gen om
te ko - men in uw hei - lig - dom.
Wat zou mijn hart nog lie - ver wen - sen
dan dat het jui - chend U ont - moet
die le - ven zijt en le - ven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.

Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

5. Gods gelofte en groet

– Iedereen gaat zitten –

6. Zingen: Psalm 84:3 en 4 *Welzilig die uit uw kracht leeft*

Door Zanggroep Oude Kerk en gemeente

Zanggroep Oude Kerk

3. Welzilig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Allen

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

7. Gebed

8. Moment met de kinderen

9. Zingen: Hemelhoog 507 *Ik zegen jou in Jezus' naam*



2. Een bloem die in de schaduw groeit,
houdt z'n blaadjes dicht.
Een bloem bloeit open in de zon,
groeit naar het licht.

3. Wanneer het leven tegenvalt,
mensen doen je zeer,
bedenk: op wie de regen valt,
groeit naar de Heer

10. **Toelichting** op de liturgische schikking

11. **Lied 84b** *Gelukkig wie wonen in uw huis*

Antifoon, refrein als inleiding op de psalm | door Zanggroep Oude Kerk

Gelukkig wie wonen in uw huis,
eeuwig loven zij U.

12. **Schriftlezing 1:** Psalm 84

13. **Lied 84b** *Gelukkig wie wonen in uw huis*

Antifoon, refrein ter afsluiting van de psalm | door Zanggroep Oude Kerk

Gelukkig wie wonen in uw huis,
eeuwig loven zij U.

14. **Schriftlezing 2:** 2 Timoteüs 1:9-14

15. **Zingen:** Psalm 84:5 en 6 *O Here, ons schild van omhoog*

Door Zanggroep Oude Kerk en gemeente

Zanggroep Oude Kerk

5. O Here, ons schild van omhoog,
zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel.
Eén dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever nederig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men de Here God veracht.

Allen

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

16. **Preek**

Preek over Psalm 84:13: *Gelukkig wie vertrouwt*

17. **Zingen:** Lied 84a *Wat hou ik van uw huis*



Diep in mijn lijf is zo'n heim - wee, zo'n
blij - ven - de schreeuw om de le - ven - de God.

2. Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

3. Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

4. Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U.
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

5. De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis!

18. Geloofsbelijdenis

19. Zingen: Lied 413 *Grote God, wij loven U*

1 Gro-te God, wij lo - ven U,
Heer, o sterk-ste al - ler ster-ken!
Heel de we - reld buigt voor U
en be - won-dert u - we wer-ken.



2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

20. **Gebeden**

De gebeden worden besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

21. **Inzameling van de gaven** (zie toelichting achterzijde)

22. **Luisterlied: Gods verhaal gaat door** (Sela)

Door Oude Kerk Combo & Zanggroep Oude Kerk

Als onze wegen leiden
naar een nieuwe horizon,
zal God zijn trouw bewijzen;
Hij houdt vast wat Hij begon.

Ook straks als onze paden
niet langer samengaan;
wij blijven diep verbonden
in zijn Geest en in zijn Naam.

Refrein

Gods verhaal gaat door;
Hij geeft een nieuw begin.
Zo stappen wij de toekomst in.
Gods verhaal gaat door;
samen zingen wij
met een hart vol dankbaarheid.

U gaat voor ons uit.
U gaat voor ons uit.
U gaat voor ons uit,
U bent om ons heen,
laat ons nooit alleen.
U gaat voor ons uit.

23. **Losmaking en afscheid**

– ledereen gaat staan –

24. **Zingen:** Lied 146c:1 en 7 *Alles wat adem heeft love de Here*

1 Al-les wat a-dem heeft lo - ve de He-re,
zin-ge de lof van Is-raëls God!
Zo-lang ik hier in het licht mag ver-ke-ren,
roem ik zijn lief-de en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel ge-scha-pen heeft
wor-de ge-loofd door al wat leeft.
Hal-le - lu - ja! Hal-le-lu - ja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

25. **Zegen**

Allen: A - men.

– iedereen gaat zitten –

26. **Enkele toespraken**

27. **Muziek**

Inzameling van de gaven

De inzameling van de gaven gebeurt voor twee doelen: LIGHT Home, India en Restauratie Oude Kerk.

1. LIGHT Home, India

LIGHT Home zet zich in voor het bieden van een veilige omgeving voor verwaarloosde en kansarme kinderen in Dalit-gemeenschappen, de 'onaanraakbaren', in India. Men voorziet hen van voedsel, onderdak, kleding, onderwijs en medische voorzieningen. We hebben Brother Elisha een aantal keren ontmoet in de Oude Kerk Gemeente. Website: www.lightkids.org

2. Restauratie Oude Kerk

Restauratie Oude Kerk, voor het onderhoud van de Oude Kerk.

U kunt uw gaven geven tijdens de twee rondgangen in de dienst.

U kunt de QR-code hiernaast gebruiken:

- voor LIGHT Home, India: kies 'Collecte Oude Kerk Diaconie' en zet bij de opmerkingen 'LIGHT Home, India';
- voor Restauratie Oude Kerk: kies 'Restauratie Oude Kerk'.

U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken:

- LIGHT Home, India (Diaconie): NL62 RABO 037 374 1685 t.n.v. Diaconie PGZ Oude Kerk;
- Restauratie Oude Kerk (Kerk): NL40 RABO 037 373 3739 t.n.v. Prot. Gem. Zoetermeer inz. Wijk 1 onder vermelding van Restauratie Oude Kerk.



Medewerking

Aan deze kerkdienst verlenen medewerking:

Ds. Kees Wesdorp *Oude Kerk Gemeente, Zoetermeer*

Ds. Pieter Baas *Oosterkerkgemeente, Zoetermeer*

Oude Kerk Combo

Zanggroep Oude Kerk

Wim Wiarda *trompet*

Jaap van der Giessen *orgel en vleugel*

Welkom bij de receptie

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de receptie. Er is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ds. Kees en Reiny Wesdorp te groeten.